



Nieuw kinderboek *Springlevend* stelt levensvragen om het hart te laten spreken

Dagelijks leren wij onze kinderen veel (mooie en nuttige) dingen. Van rekenen en taal tot veters strikken en fietsen. Maar kinderen hebben ook een systeem nodig waarmee ze hun verschillende emoties en ervaringen (h)erkennen en onder woorden kunnen brengen. Een eigen taal waarmee ze uitdrukken wat ze voelen en wat hen diep van binnen bezighoudt. Het nieuwe boek *Springlevend* brengt via prikkelende levensvragen waardevolle gesprekken op gang. Zo ontstaat er ruimte in hoofd en hart. Daarnaast biedt het kinderen een sterker gevoel van veiligheid en rust. Dit is dé basis waarmee ieder kind beter leert, verder groeit, positieve relaties aangaat met haar of zijn omgeving én in contact komt met de natuur.

In *Springlevend* stelt auteur Ilse Krabben een regenboog aan vragen die voortkomen uit haar eigen ervaringen als kind en uit de interactie die ze als theaterdocent met kinderen heeft. Deze vragen worden ondersteund door kleurrijke illustraties vol levensvreugde van illustrator Hedie Meischke. Het boek biedt ook volwassenen een bijzondere inkijk in de binnenwereld van kinderen en... misschien van het kind in zichzelf. *Springlevend* is dus bij uitstek geschikt om samen te lezen.

Blog met werk van Hedie: www.hedwigml.blogspot.com

Website van Ilse: www.ilsekrabben.com

